



Reisverslag *Januari 2025, Wintersport!*





Wintersport in Jungholz, Oostenrijk!

Wij hebben een fantastische reis gemaakt naar Jungholz,

Oostenrijk! ❄️ Dit jaar verbleven we opnieuw in Hotel Restaurant Waldhorn, waar we, zoals altijd, hartelijk werden ontvangen door het gastvrije personeel. Het voelt inmiddels als thuis komen!

Onze groep bestond uit een geweldige mix van reizigers: Tom, Bianco, Jelle, Mitchel, John, Jeroen, Coen, Friso, Neeltje, Sjoerd, Marcel en Britt. Samen met de begeleiders Lenneart, Daan, Fleur en Dagmar beleefden we een onvergetelijke week vol sneeuwpret, gezelligheid en mooie herinneringen.

Het was een reis om nooit te vergeten! ❤️





DAG 1: Op naar Jungholz!

Zaterdag 11 januari 2025

Eindelijk was het zo ver: onze wintersport naar Oostenrijk begon!

🧤❄️ De eerste groep vertrok uit Amsterdam, waar we na een laatste knuffel afscheid namen van de lieve mensen die ons kwamen uitzwaaien. In Arnhem ontmoetten we de rest van de groep. Met koffie ☕ en gebakjes 🍪 leerden we elkaar beter kennen. Velen kenden elkaar al, maar ook de nieuwkomers werden meteen in de groep opgenomen.

De reis verliep soepel, geen files, gezellige stops met tankstationkoffie en snacks, en volop gelach onderweg. 🚗💶 Iedereen had er ontzettend veel zin in!



's Avonds kwamen we aan bij ons vertrouwde hotel Waldhorn in Jungholz. De eigenaren verwelkomden ons hartelijk, en een heerlijk diner stond al klaar. 😊 Na de soep, salade, een lekker hoofdgerecht, en toetje verdeelden we de kamers. Er werden nog wat spelletjes gespeeld, maar iedereen ging op tijd naar bed. Morgen wachtte een leuke dag op ons! ☁️🌨️ De toon was gezet: dit wordt een onvergetelijke week! ❤️





DAG 2: Ontspannen en voorbereiden

Zondag 12 januari 2025

Vandaag brak onze eerste volle dag in Oostenrijk aan. Het weer was prachtig: een stralend zonnetje en een blauwe lucht. ☀️ Omdat het vakantie is, besloten we rustig aan te doen en nog niet de piste op te gaan.

De dag begon met een uitgebreid ontbijtbuffet waar werkelijk alles aanwezig was: van croissantjes en broodjes tot muesli, beleg, sapjes, en zelfs een English breakfast. We kwamen niets tekort! 🍷🥞

Na het ontbijt gingen we naar de skiverhuur in het dorp. Bij Corry werden we voorzien van prachtig materiaal – iedereen was er helemaal klaar voor om morgen de berg op te gaan! 🎒



's Middags stond er een speurtocht op de planning door het pittoreske dorpje. Langs de route waren vlaggetjes met vragen over de deelnemers geplaatst: wie houdt van Affligem blond? Wie werkt op de groenteafdeling van de Vomar? Wie is fan van welke voetbalclub? Het was een leuke manier om elkaar beter te leren kennen! 😊





Onderweg was het wel oppassen geblazen, want de gladde paden maakten het spannend. Gelukkig bleef bijna iedereen overeind! Na de speurtocht genieten we van een heerlijke lunch in een knus restaurantje. De eerste curryworsten, Kaiserschmarrn en Germknödel werden met enthousiasme besteld en gesmaakt. 😊 Sommige gerechten waren duidelijk favoriet! Terug in het hotel hebben we lekker gechilld: het motto van de dag was 'rustig aan, het is vakantie!' 🏠 De avond sloot perfect aan met een heerlijk dinerbuffet van drie gangen. Daarna werd er volop gelachen, spelletjes gespeeld, gekletst en genoten van drankjes. Maar iedereen dook op tijd het bed in, want morgen was het zo ver: de eerste skidag! ☁️🎿







DAG 3: Onze eerste skidag! Maandag 13 januari 2025

Indefiniet was het zover: de eerste dag op de piste! 🧤 Om 8 uur zat iedereen vol energie in skitenue aan het ontbijt, en om 9 uur vertrokken we naar het skigebied. Boven aangekomen wachtte ons een prachtig winterparadijs met pittige pistes en verse sneeuw. ❄️ Na een warming-up van oud-skileraar Daan waren we er helemaal klaar voor! Voor sommigen was het weer even wennen en spannend om van die rode pistes af te gaan, terwijl anderen de berg ontelbare keren op en neer knalden. 🌀 In de pauze genoten we samen van Kaiserschmarrn en curryworsten – een echte wintersportlunch! 😊 's Middags splitsten we op, een groep oefende verder op de blauwe pistes, terwijl de rest boven op de rode pistes bleef. Het weer was fantastisch, en iedereen genoot volop. Morgen staat een nieuw gebied op de planning, maar deze eerste dag was een mooi begin! Terug in het hotel sloten we aan bij de langlaufers voor een ontspannen avond vol drankjes, een heerlijk diner, en natuurlijk spelletjes. 🎲 Om 22.00 dook iedereen moe maar voldaan hun bed in. Een super geslaagde eerste skidag! 🌟





DAG 4: Nieuw skigebied & Luchtballonshow

Dinsdag 14 januari 2025

Vandaag stond een nieuw avontuur op de planning: we gingen een ander skigebied verkennen! Vanaf het eerste moment voelde iedereen zich hier op zijn plek. Het restaurant lag perfect centraal met pistes voor elk niveau eromheen. Dit betekende dat iedereen op zijn eigen tempo kon skiën of snowboarden. Sommigen waren niet van de piste af te slaan, terwijl anderen na een paar afdalingen al heerlijk genoten van een warme choco met slagroom op het terras. Tijdens de lunch verzamelden we ons allemaal in een knusse berghut. De burgers waren hier een absolute aanrader en vielen bij velen in de smaak! Na de pauze ging iedereen vol energie verder, en je kon merken dat het zelfvertrouwen van de greep groeide. Skitechnieken werden verbeterd en de snelheid ging omhoog.





Aan het einde van de dag sloten we af met een drankje en een paar klassieke après-ski-hits – de sfeer zat er goed in! Terug in het hotel was het tijd voor een warme douche en een heerlijk diner. Maar de dag was nog niet voorbij: 's avonds stond de luchtballonshow op het programma!

In het dal stonden zeven enorme luchtballonnen die op de beat van de muziek vuur spoten. Het spektakel was magisch! Er werd volop gedanst en gezongen, de energie van de groep was fantastisch. Ondertussen bleven enkele groepsleden in het hotel achter om fanatiek Skibo te spelen bij Sjan en Els – al werd er gefluisterd dat Sjan niet helemaal eerlijk speelde. 😊

Na zo'n indrukwekkende dag doken we moe maar voldaan ons bed in. Morgen weer een skidag!





DAG 5: Mistige pistes & spelletjesavond

Woensdag 15 januari 2025

Vandaag begon de dag wat stroef. Iedereen voelde inmiddels de spierpijn en vermoeidheid van de afgelopen dagen, en het weer werkte ook niet echt mee. De zon had een dagje vrij genomen en de pistes waren gehuld in een dikke mist. Dat betekende koude vingers en een wat langzamere start.

Gelukkig wist iedereen er het beste van te maken! We hielden ons warm met potten koffie en thee, en de lunchpauze werd wat eerder ingelast zodat we met z'n allen konden genieten van een warme chocomelk. Even opwarmen en weer door! 🍷

Voor de langlaufers was het juist een topdag! Terwijl de skiërs op de mistige pistes hun weg zochten, genoten zij van rustige, uitgestrekte paden door het winterse landschap. Terug in het hotel was de sfeer weer top. De vaste eetplekjes waren inmiddels bepaald en nieuwe vriendschappen waren ontstaan. Tijdens de spelletjesavond werden er fanatieke potjes Rummikub en Qwixx gespeeld, terwijl anderen lekker achteroverleunden en wat YouTube-video's keken.

De energie in de groep was positief en aanstekelijk. Morgen alweer de laatste dag op de piste, dus iedereen ging op tijd naar bed om nog één keer alles eruit te halen!





DAG 6 Stralende afsluiting van de skidagen

Donderdag 16 januari 2025

De wekker ging vroeg, maar iedereen stond fris en fruitig aan het ontbijt. Dit was de laatste skidag en dat betekende nog even volop genieten! De versgebakken Kaiserbroodjes, eitjes en fruit gaven ons de nodige energie om er een knaldag van te maken.

En wat een dag werd het! De zon scheen volop en de pistes lagen er perfect bij. Iedereen vloog in stijl de berg af – van elegante carves tot sierlijke glijpartijen. 😊 Het was prachtig om te zien hoe iedereen zoveel progressie had geboekt deze week.

Tijdens de lunch genoten we nog één keer van onze favoriete gerechten: spaghetti, Kaiserschmarrn, burgers en natuurlijk de vertrouwde curryworst met pommes. Maar er was geen tijd voor een after-lunchdip – er moest geskied en gesnowboard worden! Niemand was van de piste af te slaan en we bleven tot de laatste lift open was.



TENDENS
Vakanties voor vrienden
worden!





De après-ski in het restaurant was de perfecte afsluiting van de skidagen. Eerst een warme choco, daarna een paar biertjes, Aperol Spritz en colaatjes. Er werd zelfs een beetje geflirt met de barvrouwen, die onze groep inmiddels maar al te goed kenden.

Gedanst, gelachen, gesjans - een toomiddag! ☺
Terug in het hotel stond ons een verrassing te wachten: spareribs! Vooral Jeroen was in de zevende hemel. Na het eten was er een prijsuitreiking waarbij iedereen een medaille kreeg en de begeleiders een woordje voor iedereen hadden. Het was een mooi moment om de week samen af te sluiten en elkaar in het zonnetje te zetten.

Wat een geweldige wintersportweek! Veel mensen zeiden al dat ze volgend jaar weer willen gaan - en de begeleiders zeiden precies hetzelfde! ❤️ ❄️





DAG 7: Tijd om naar huis te gaan

Vrijdag 17 januari 2025

En toen was het alweer tijd om terug te keren naar huis! Wat kunnen we terugkijken op een prachtige week vol sneeuwpret, gezelligheid en onvergetelijke momenten. ❄️💕 Iedereen heeft zich kostelijk vermaakt en gaat met een gelukkig gevoel naar huis.

's Ochtends hielp iedereen keurig mee om alle koffers in de auto te krijgen. 🧳🚗 Met een laatste blik op het mooie Jungholz begon de rit terug naar Nederland. Onderweg genoten we van een heerlijke lunch met – hoe kan het ook anders – Kaiserschmarrn op het tankstation. 😊 De week werd traditioneel afgesloten met een stop bij de McDonald's, een feestje op zich! 🍔👏

Namens ons, de begeleiders, willen we iedereen bedanken voor jullie enthousiasme en gezelligheid deze week! Wat hebben wij genoten. Het was een week om nooit te vergeten, en we hopen jullie volgend jaar weer te zien. 💕



TENDENS
Vakanties voor vrienden
worden!



